

Notulen clubavond 14 februari 2020

Op 14 februari was de jaarlijkse ALV met als afsluiter de bespreking van het kloonbier door Jos. We hadden een mooie opkomst van zo'n dertien man.

Auke start iets na achten de vergadering en begint met een terugblik. Jos heeft het verslag van deze ALV gemaakt. Dit staat elders in het clubblad.

Na de ALV hebben we de normale vergadering en gaat het over een aantal praktische zaken. De invulling van de clubavonden na de zomer bespreken we. In november willen we graag een moutspecialist uitnodigen. Gerrit zet zich daarvoor in. In januari geven Jan en Fons de langverwachte voordracht over houtrijping. Wanneer Bram geen al te gekke vakantieplannen heeft, is er in september naast de vakantiebieren ook tijd voor zijn presentatie over thuishappen.

Gerrit licht weer een tipje van de sluier op wanneer het gaat over de studiereis. Deze is vastgesteld op 18 april. We zoeken het dit jaar wat dichterbij huis. We gaan naar Flevoland en Utrecht. Misschien is er zelfs tijd voor vier bezoekjes. Wanneer je meewilt, kun je het bedrag van € 65,- overmaken op de clubrekening. Verder in dit blad staat meer info over de studiereis.

Voor wat betreft het Besloten Friese Kampioenschap geeft Auke aan dat er zes bieren zijn aangemeld. Hij gaat extra werven de komende periode. We gaan er van uit dat het BFK gewoon doorgaat. Opgeven kan tot eind februari.

In de rondvraag vertelt Jos over zijn project om alcoholarm bier maken. Hij heeft een gist gevonden waarbij geen alcohol vrijkomt. Dat leidt tot discussie, omdat een kenmerk van gist juist is dat alcohol en geur- en smaakstoffen vrijkomen bij de vergisting. Jos gaat een aantal proefbrouwsels maken waarvan hij later in een clubblad verslag zal doen. Heel goed, that's the spirit.

Jan S. geeft al een voorschot op de avond in maart over de clubbieren. Hij geeft Gerrit en Gep een compliment voor het recept en met name de gekozen gist. Deze gist ver door en zal voor verrassingen zorgen. Jos heeft het recept gemaakt met in twee batches twee verschillende gisten. Die neemt hij ook mee!

Floris en Jan P. hebben ingespeeld op de Brexit. Zijn gaan zelf stout brouwen en stappen daarmee af van hun Belgische lijn van blonde bieren.

Auke vertelt over de aanschaf van een brouwapparaat uit China. Dit werd afgekeurd vanwege onveiligheid. Gelukkig is de bezitter eigenaar van een technisch bedrijf en is het ding weer helemaal opgebouwd en veilig. De miskoop van de maand, maar wel leuk.

Jos geeft een presentatie over het kloonbier IJwit van brouwerij 't IJ. Deze brouwer is sponsor van het ONK. Dus vandaar. Jos heeft ook een paar voorbeelden meegenomen om zelf te proberen. De meeste van ons vinden het bier wat vlak. Weinig geur, bitter en zuur. Jos kon zelf ook niet “goed in gesprek komen” met het bier. Er was onverwacht weinig info over te vinden en het bier is eigenlijk te sterk voor een witbier. Elders in het blad staat het recept. Wanneer je niet mee doet met de ONK wedstrijd is het wellicht een uitdaging om het recept te verbeteren. We houden ons aanbevolen om het uit te proberen.

Timo Reinink

Naschrift:

Het is altijd een goede gewoonte geweest om wat clubbier op voorraad te hebben. In het verleden was het gebruikelijk dat er, wanneer je een goed biertje had gemaakt, een kratje of een half kratje aan de club werd gedoneerd voor consumptie op de clubavonden. Nu een deel van onze leden op commerciële schaal bier brouwt, komen er wel eens enkele van deze bieren op onze clubavond, en er blijven wel eens wat restjes over, bij voorbeeld van de bokbierproeverij, maar de voorzitter achtte de tijd rijp om wat er nog aan oud clubbier bij Mark in opslag stond eens kritisch te gaan proeven, en wat overduidelijk over zijn glorie-tijd heen was, werd door Auke zonder pardon weggemikt, zo te zien ook nog wel met enig plezier, zelfs.



Maar: eeuwig zonde natuurlijk, al dat bier waar een brouwer zijn ziel en zaligheid heeft ingelegd. Bier weggooien? Hoe dan??



Onze voorzitter hanteert heel duidelijk een dubbele agenda, want de waarheid kwam al snel aan het licht nadat het gezelschap de zaal had verlaten en alleen Mark en Auke nog over waren. Hier slurpen Mark en Auke alsnog de emmer met oud bier leeg. Zij hebben vast heel

erg lekker geslapen die nacht. Maar de oproep is dus: Heb je een leuk biertje gebrouwen: neem eens een half kratje mee voor de club!

J.S.