

PINT Lentebierfestival 10 maart 2018

Plaats: De Harmonie Leeuwarden

Het was op zondagmiddag 25 februari dat ik een telefoontje kreeg van Jos Walraven met de vraag of wij ook dit jaar weer present wilden zijn op het jaarlijks lentebier festival. Na uitgebreid excuus voor de late uitnodiging heb ik toegezegd dat wij er als club naar alle waarschijnlijkheid wel bij zouden zijn.

Na een oproep aan de leden om deze dag mee te beleven en onze club te promoten bij de mogelijk geïnteresseerde bierliefhebbers, kreeg ik al snel een bericht van Floris dat hij wel deze dag mee wilden helpen om er gezamenlijk een leuke dag van te maken.

Maar alleen aanwezigheid zonder iets te bieden heeft niet zoveel zin en aangezien we met ons tweeën zijn willen we ook geen ingewikkelde trucs uithalen om uiteindelijk quitte te spelen.

Het eerste idee om een eigen gebrouwen bier te presenteren, bleek door wettelijke regelgeving onhaalbaar. Gelukkig konden we via Jos nog een fustje Goed Goan van de Vechtdalbrouwerij overnemen.

Via een kennis heb ik een tapje kunnen regelen en na thuis nog wat laatste aanpassingen waren we er klaar voor.

Zaterdagmorgen om 11:30 stond ik bij de Harmonie en 20 minuten later stond alles bij onze stand en kon er worden opgebouwd. Dat ging gelukkig vlot en binnen een half uur stond de stand er keurig bij. We hadden een mooi plekje naast de ingang, dus alle reden om optimistisch te zijn over het verloop van de dag.

Ruim voor 14:00 was ook Floris al present dus de hoogste tijd om te ondervinden wat we vanmiddag gaan schenken aan de bezoekers. En dat Goed Goan is inderdaad goed goan!! een heerlijk biertje en dat zullen we vaker horen vanmiddag.



Klokslag 14:00 gingen de deuren open en liep het gelijk al lekker vol, en al heel snel ging het eerste muntje in de verzamelbak en na de eerste volgden er al snel meer. Met dit tempo zouden we zeker 50 muntjes kunnen verzamelen hadden we bedacht. Achteraf bleek dat toch nog wat aan de voorzichtige kant en nadat we ruim 90 biertjes getapt hadden was het fustje helemaal tot aan de bodem leeg.

Het mooie was dat we de hele middag en avond niets dan complimenten hebben gekregen, en er diverse keren bezoekers weer bij ons terug kwamen om het laatste muntje bij ons in te leveren omdat ons bier het lekkerste was wat men die middag had geproefd. Een compliment voor Jos en de Vechtdalbrouwerij is dan ook zeker op zijn plaats.



Naast gesprekken over bier zijn er ook diverse belangstellenden geweest die al wel brouwen maar ons nog niet kenden, en bezoekers die zeer geïnteresseerd waren in het brouwen maar daar nog geen ervaring in hebben. Of het resultaat zal hebben moeten we nog even afwachten maar een geslaagde dag was het voor ons in ieder geval.

Rest ons alleen nog ons boeltje op te pakken en de dag thuis nog maar even lekker afsluiten met een heerlijk tripeltje.

Het team van vandaag Floris en Auke