

Afsluiting brouwseizoen “de Koperen Tsjettel”

Van de redactie van ons biergilde “de Koperen Tsjettel” kreeg ik de vraag (opdracht) of ik een impressie wilde schrijven over de slotavond van ons brouwseizoen op zaterdag 20 juni 2015. Ik doe dat met genoegen, omdat er soms momenten zijn, die men zich jaren later nog herinnert. Dat heeft vooral te maken met de professionele voorbereiding van onze gastheer en gastvrouw: Gep en Marijke Mannak. Zij bewonen een mooi huis met een uitgebreide tuin in Rohel, een dorp ten noordoosten van het Tjeukemeer (Tsjúkemar), het grootste meer van Fryslân. Heel toevallig, omdat de familie Mannak een zomerhuisje in de buurt had en het wonen in Friesland hen zo goed beviel dat ze zich hier settelden. Rohel (frysk: Reahel): Rea betekent rood en heeft misschien te maken met de rode tint van de wallen t.g.v. turfafgravingen. Hel betekent misschien “hol”, is: “laagte”. In het verleden heeft het Tsjúkemar tijdens hevige stormen grote delen van dit gebied weggeslagen . Zelfs een kerk met kerkhof en klokkenstoel moesten er aan geloven en Gep vertelde dan ook dat hij zijn tuin zodanig had ingericht(heggen)dat hij zijn tuinaanplant kon vrijwaren van de stormen. Na W.O.1 is er een polder Rohel (75 ha) tot stand gekomen en na W.O.2 werd er 30 ha uitgegeven voor 7 tuinbouw bedrijven: de naam kwekerijweg komt ons hierdoor bekend voor. Het was zeer gezellig: de kenmerken kennis, kunde(vaardigheden) en sfeer (gezelligheid) behoren bij onze vereniging.



Een compliment is dan ook zeer op zijn plaats voor de inrichting van zitplaatsen onder een carport (door Gep zelf gebouwd) met de hapjes en de drankjes (in een ander deel van de woning (vooral bier) klaar

gezet. Gep is kennelijk zeer ervaren in de brouwkunde en de bouwkunde.



Zelfs een rookton onder beheer van Renee ontbrak niet. Hij had een aantal makrelen aan spiesen in de professionele r.v.s. ton hangen.



Één van de hoogtepunten van deze namiddag was de huldiging van de Nederlandse kampioen : Jan Sikkens , in gezelschap van zijn zoon Thijs, die ook een aanzienlijk aandeel heeft in de brouwactiviteiten van zijn vader, denk ik.



Jan werd een trofee uitgereikt en een mand met inhoud wegens deelname aan het nationale kampioenschap met een belegen bier: "Brett". Het recept is mij niet zo bekend, maar de jury was heel snel in hun beslissing.

Dit was echter nog niet alles: een tweede prijs viel ten deel aan Jelle, ook een prima prestatie. Hieruit blijkt de kennis en de kunde van onze leden, te meer omdat Jos Verlaak, niet aanwezig ook in de prijzen viel. Het verrast mij telkens weer, hoe heterogeen ons ledental is qua opleiding en maatschappelijk beroep. Vrijwel elke professe is aanwezig (alleen een dominee, een voetbaltrainer en een dirigent ontbreken nog)



Wij werden voortreffelijk bediend. Gep en zijn vrouw sjouwden af en aan met barbecue ingrediënten: vlees aan stokjes, hamburgers, stokbrood, salades. En ondertussen werden staande of aan de tafel brouwervaringen uitgewisseld. Ook de meegekomen partners lieten zich niet onbetuigd, hoewel zij zich waarschijnlijk met ietwat andere onderwerpen bezig hielden. Al met al een zeer geslaagde afsluiting, met dank aan diegene, die meegedaan hebben aan de bereiding van de hapjes en drankjes. (zie het lijstje van Gep)
Het viel zeer in de smaak!!!!

Johan Cnossen
(foto's: Gep Mannak)