

Club Barbecue.

Op 18 mei vond weer de jaarlijkse sociale clubactiviteit plaats, ditmaal in de vorm van een barbecue voor de leden van De Koperen Tsjettel en tevens toegankelijk voor introducés.

Het was een heel avontuur om de locatie te vinden. Restaurant Trye Hûs met als adres Trye Hûs 1 te Grou bleek moeilijk op te sporen. Voordat ik van huis ging raadpleegde ik nog even de Atlas van de provincie Fryslân, waarin het niet te vinden was. (Dit zegt waarschijnlijk wel iets over mijn kaartleesvaardigheid) Toch maar onderweg. In Grou de plaatselijke plattegrond bestudeerd, zonder succes. Inmiddels was Hans Warning samen met zijn dorpsgenoot ons ook al achterop gereden, en op zijn aanwijzingen hebben we de rand van Grou opgezocht, alwaar een vriendelijke mijnheer in zijn voortuintje ons graag de weg wees. Een aantal bruggen en een paar kilometer slingerpad verder eindigde de weg bij een onduidelijk hekwerk, waar de auto geparkeerd werd. Door een weiland tot aan de waterkant, waar verdekt achter een hek een bordje met de tekst “Bel” was bevestigd. Hierop gedrukt, wat aanvankelijk geen respons leek op te leveren. Na een poosje kwam er toch beweging aan de overzijde. Een jongeman in een rustiek bootje zette ons vakbekwaam over. Na zo'n tocht verwacht je aan de rand van de beschaving of misschien wel daarbuiten te zijn geraakt. Wie schetst dan ook mijn verbazing, dat in en rondom het restaurant wat we aldus bereikten een gezellige drukte heerste. Naar schatting een paar honderd personen bleken zich hier tegoed te doen aan diverse barbecue opstellingen. Voor de genodigden van onze vereniging was binnen een gezellige hoek vrijgehouden, waar we als laatsten binnenkwamen. Gezien bovenstaande zal dit de lezer niet verbazen. Het was een uitermate genoeglijke avond. De kok was zo attent geweest de diverse vleesgerechten, waaronder ook zelfs vis (keurig in folie) al voor te “garen” zodat we een en ander alleen maar boven de kooltjes hoefden op te warmen en van een korstje te voorzien. Hij zal wel gedacht hebben, een bierclub, als dat maar goed gaat! Nu, het gíng goed, het was een bijzonder genoeglijke avond met geanimeerd gekeuvel, waarbij uiteraard, vooral door hen, die zich lieten chaufferen, een lekkere tripel werd gebruikt (en soms daarna nog één).

Het enige minpuntje wat ik kan bedenken is het feit, dat er, inclusief introducés, slechts 14 man (en Vrouw) op deze avond aanwezig waren. Thuisblijvers: jullie hadden weer ongelijk!!

Halverwege de avond nam Hans Warning even het woord en gebruikte dit om Dorie de Waal te bedanken voor de jaren dat ze het clubblad zo uitmuntend heeft verzorgd. Iedereen knikte instemmend, toen Hans zei, dat het ons allen zeer speet, dat ze deze taak niet meer kon blijven vervullen, maar dat we zeker begrip hebben voor haar terugtreden. Uit zijn broekzak toverde hij een verfromfaaid envelopje om zijn woorden kracht bij te zetten. Waarmee dan echt definitief aan het redacteurschap van Dorie een eind was gekomen. Ondergetekende mocht van haar het archief met betrekking tot het clubblad in ontvangst nemen. Een nieuwe vierkoppige redactie zal haar taak overnemen.

Toen de borden voor de zoveelste keer leeg waren, en iedereen voldaan begon te geraken, werd nog een schaal met heerlijke ijs- en bavarois-gerechtjes als dessert opgediend. Toen deze hindernis ook was genomen, keerde iedereen huiswaarts, de zelfde route, zoals hiervoor beschreven weer in omgekeerde volgorde aflegend. Ik geloof alleen, dat onze voorzitter hier een thuiswedstrijd speelde. Hij had de boot voor de deur liggen. Een ieder weer een goed brouwseizoen toegewenst, na de zomer gaan we er weer vol goede moed tegenaan, zeker nu we een Nationaal Kampioen binnen onze gelederen hebben!!

Jan Sikkens